



Weesfiets

Tekst en muziek: Annette de Haas

In Sterrenwijk ging hij op kamers, de dagenlang de nachten droog.
Naar feesten mee en naar examens, in kleuren van de regenboog.
Maar op een nacht, 't was na tweeën, de Dom sloeg dreigender dan ooit,
Werd hij door vreemden ruw bereden en in de Oudegracht gegooid.

Hij werd gevonden maanden later en door de stroomboot opgevist
Maar door de modder en het water was menig kleurtje weggewist.
De trappers kon je horen kraken, de ketting en de kettingkast,
En 't voorwiel met nog zeven spaken was door de roest zwaar aangetast.

Refr:

Wie komt mij morgen halen, wie raakt mijn stuur nog aan.
Wie bestijgt mijn pedalen en blijft bij mij voortaan.

Toen hij verkocht werd voor een prikkie en eenzaam buiten kwam te staan
Toen brak er voor het arme brikkie een droeve periode aan
Een echte baas kwam hij niet tegen. Hij ging van hand tot hand tot hand
Krepeerde in de mist en regen en niemand plakte ooit zijn band.

Refr.

Wie komt mij morgen halen, wie raakt mijn stuur nog aan.
Wie bestijgt mijn pedalen en blijft bij mij voortaan.

Toen iemand 'm een stuk verplaatst had, op 't station dat is riskant
Zag men die woensdag in het Stadsblad een oproep met een zwarte rand
Oud ijzer vrijdag af te halen bij 't gemeentelijk depot
per kuub, prijs nader te bepalen: zes kleuren spuitbus verf cadeau.

Refr.

Wie komt mij morgen halen, zal ik dan nog bestaan.
Een weesfiets zonder pedalen, wie raakt mij ooit nog aan.